

## Vraag het aan Morya

### Levenslessen



### Je hoeft je niet te verantwoorden

“Wanneer je jezelf durft te zijn, hoef je niet noodzakelijk apart te zijn, vreemd aan die anderen. Nee, integreer je, maar wees toch jezelf.

Dat wil zeggen dat je andere smaken hebt, andere voorkeuren, een ander ritme, een andere manier om de dingen te benaderen en uit te drukken, en dat kan en dat mag allemaal. Sta jezelf dat toe. Je hoeft je dus niet te verantwoorden tegenover anderen.

Dat is iets wat mensen veel te veel doen, ze zoeken excuses om bijvoorbeeld te tonen: ‘ik doe eigenlijk mijn best voor jou en voor iedereen en begrijp me dan toch.’ Nee, dat is veel te omslachtig. Doe gewoon je best en de mensen zullen er wel achter komen dat je iemand bent die je best doet. Laat ze dat zelf ontdekken. Je hoeft niet altijd klaar te staan met een uitleg.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd”  
(uit hoofdstuk 13: ‘Minder omwegen maken’) © Mayil.com